



## Centrum van Lissabon:

De wijken "Baixa", "Chiado" en "Bairro Alto" (koffie drinken in het "Café A Brasileira"): metrostation Baixa-Chiado;

Alfama, de oudste wijk van de stad, van de tijd van de Moren. Tram/eléctrico 28 (opletten met zakkenrollers !!!).

Castelo de S. Jorge / Kasteel (tram 28);

Belém en de "pastéis de Belém", de beste zoete pasteitjes van de stad, de Torre de Belém (Toren), het klooster van Jerónimos (Mosteiro dos Jerónimos) en de "Monumento das Descobertas" (het monument van de ontdekkingsreizen);

Het futuristische "Parque das Nações" (het terrein van de ex-Expo 98) en de Oceanário (heel mooi): metrostation Oriente; heel veel restaurants langs de rivier de Taag; Bij slecht weer kun je naar de shopping Vasco da Gama, de poort tot de Parque das Nações.

Culinair: vergeet niet om lekkere kabeljauw te eten: bacalhau com natas (met roomsaus), bacalhau a braz (met ei, uien en gebakken frietjes vermengd met de kabeljauw), lekkere vis, vlees, ... Probeer ook eens "carne de porco com ameijoas" (varkensvlees met schelpjes), een Portugese lekkernij.

Een mooi kader is het restaurant "A Casa do Alentejo" (metrostation Rossio). Ook de wijk Bairro Alto (wijk met heel veel bars, vooral 's avonds heel leuk) is heel aangenaam 's avonds. Ligt vlakbij de Praça Luis de Camões en café A Brasileira.

Mooie "miradouros" of uitzichtpunten zijn: Sao Pedro de Alcântara (ga aan de Praça Luis de Camões omhoog richting metro "Rato"). Onderweg vind je aan de rechterkant deze mooie miradouro. Je komt dan ook langs de leuke buurt Praça Príncipe Real, met de straatjes eromheen en de leuke sfeer.

Tip: je kunt in het metro station "Cais do Sodré" de boot nemen naar Cacilhas (prachtig zicht op Lissabon van de andere kant van de Taag). Er zijn ook verschillende volkse cafés en restaurants in Cacilhas.

Voetbalstadion van Benfica (metro: Colégio Militar/Luz) en Sporting Lissabon (metro: Campo Grande). Aan de metro Colegio Militar/Luz vind je ook het grote shopping center Colombo.

Bij slecht weer is het altijd aan te raden om even naar een shopping center te gaan: Vasco da Gama (metro: Oriente), Colombo (bij stadion Benfica, metro Luz/Colégio Militar), El Corte Inglés (metro:Sao Sebastiao).

## Buiten Lisboa :

### Sintra en/of Cascais: met de trein, niet ver

Zowel Sintra als Cascais zijn de moeite waard, maar compleet verschillend. Sintra op zich is fantastisch, terwijl het vooral de treinrit langs de monding van de Taag/oceaan is, die een bezoek aan Cascais de moeite waard maakt.

#### Sintra:

Treinstation Rossio. Heel veel treinen.



### **Cascais (LANGS DE KUST):**

Treinstation "Cais do Sodré". Id buurt van het metrostation "Cais do Sodré" (groene lijn). Heel veel treinen.

Strand.

### **Cabo da Roca:**

Het meest westerse punt van het Europese vasteland.

### **Met de auto, ver:**

#### **westwaarts:**

- Praia do Guincho, Praia Grande (wereldkampioenschap surf heeft hier plaats), Azenhas do Mar (klein dorpje, ga op zoek naar het panorama uitzichtpunt, het zicht op Azenhas do Mar is echt de moeite)
- Colares, Ericeira
- klooster van Mafra : zeer de moeite

#### **noordwestwaarts**

- Peniche en Nazaré, echte vissersplaatsen

#### **zuidwaarts**

- Serra da Arrábida: je volgt de Avenida Marginal (langs de monding vd Taag) tot de aanduiding voor de A5 snelweg richting Lisboa/A2 Sul.  
Je zit dan op de snelweg A5, je gaat richting de snelweg A2 Sul naar het zuiden (richting Algarve).  
Je rijdt over de Taag (Tejo), tot aan de afrit naar de N10 richting Azeitao. Je rijdt dan naar Parque Natural da Arrábida. Je kunt heerlijke verse vis eten in het gezellige Sesimbra (aan de kust).

### **Porto :**

- Torre dos Clérigos (toren, 18de eeuw, barok stijl)
- Estação de Sao Bento (treinstation met mooie azulejos/tegels)
- Sé do Porto (kathedraal)
- Palacio da Bolsa (mooi paleis met Arabische tegels)
- Langs de rivier Douro, de wijk Ribeira (heel typisch, het oude Porto)
- De andere kant van de Douro, te voet over de brug D.Luis (deze brug is van de dezelfde architect als de Eiffel toren in Parijs), en de kelders (caves) van de Portowijn (bv de caves Taylor, er zijn altijd gratis bezoeken en degustaties)
- Casa da Musica – Het Huis van de Muziek, een modern gebouw van de bekende Nederlandse architect Koolhaas
- Livraria Lello (heel mooie boekhandel)



## Het noorden and centrum van Portugal :

### \*\*\* (3 sterren)

- Parque Natural de Peneda Gerês
- Guimarães (de bakermat van Portugal)
- Braga
- De vallei van de rivier Douro
- Coimbra (universiteit en bibliotheek, één van de oudste universiteiten van Europa, zoals Leuven)
- Viseu

### \*\* (2 sterren)

- Amarante
- Lamego
- Aveiro
- Miranda do Douro
- Bragança
- Serra da Estrela (2000m, toppunt van Portugal)

## Het zuiden van Portugal :

### \*\*\* (3 sterren)

- Evora (UNESCO)
- Arraiolos
- Vila Viçosa
- Borba
- Monsaraz (heel klein dorpje in de buurt van Reguengos de Monsaraz)
- Marvão
- Castelo de Vide

### \*\* (2 sterren)

- Alcácer do Sal (het restaurant van onze vriend Ricardo, "Retiro Sadino", HEEL LEKKER and super goedkoop)
- Sesimbra (strand)
- Comporta (strand)
- Troia (strand)